

To Eurogroup και ο Γκρεκοπίθηκος

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Κανονικά, χθες θα έπρεπε να ήταν ημέρα θριάμβου για τον Υπαρκτό Ελληνισμό· ημέρα πανηγυρισμών για μία ακόμη πρωτιά. Διότι, σύμφωνα με μία νέα θεωρία, που μόλις χθες δημοσιεύθηκε στον εγχώριο Τύπο, ο Ελλην Γκρεκοπίθηκος (*Graecopithecus Freybergi*), το απολιθώμα του οποίου βρέθηκε κοντά στον Πύργο Ηλείας, είναι ο πρώτος προάνθρωπος!

Προσοχή, όχι ο πρώτος άνθρωπος (*homo sapiens*) – αυτός εξακολουθεί να είναι Αφρικανός, με την έννοια ότι εκεί έχει βρεθεί το παλαιότερο σχετικό απολιθώμα. Όμως ο πρώτος πιθηκός από τον οποίο ξεκίνα η γραμμή που καταλήγει στον *homo sapiens* ήταν από εδώ, Πυργιώτης ή κοντοχωριανός τέλος πάντων. Κατόπιν αυτού, αναπτερώνονται οι ελπίδες ότι μπορεί μελλοντικά ευρήματα των παλαιοντολόγων να μας επιτρέψουν να πάρουμε την πρωτιά από την Αφρική και τον *homo sapiens*. Ελπίδες τις οποίες εκφράζει υπέροχα – με την πάντα ακαταμάχητη φρεσκάδα της πλιθιότητας που δεν ντρέπεται για τον εαυτό της – ο τίτλος της σχετικής είδησης από ειδοσεογραφική και, προπαντός, ενημερωτική ιστοσελίδα: «Γκρεκοπίθηκος, ο πρώτος άνθρωπος μπορεί να ήταν Έλληνας». (Αν και, κατά τη γνώμη μου, μικρή σημασία έχει αυτήν την πρωτιά, διότι με τον ρυθμό που παρακμάζει η κάρα, κάποια στιγμή, στο όχι και πολύ μακρινό μέλλον, θα έχει πια μεταμορφωθεί σε προέκταση της Βορείου Αφρικής...)



Εδώ βλέπετε τη φάση της στοργής. Υποθέτω ότι, αργότερα, μακριά από το αγριεμένο πλήθος του Χάρντι, θα ακολούθησε και η φάση του «Προδέρμη»...

Πού να τα χαρούμε αυτά όμως, με τα κακά μαντάτα από το Eurogroup; Ενδέχεται μάλιστα να το έκαναν γι' αυτόν τον λόγο οι εταίροι: για να μας τη σπάσουν την ώρα της δικαιώσης, από μαύρη ζήλια για τον Γκρεκοπίθηκό μας. Οι καλύτεροι, οι κορυφαίοι ειδικοί (Τσαλακώτος, Κατρούγκαλος, Μάρδας, Τζανακόπουλος κ.ά.) ανέμεναν χθες τη συμφωνία για το χρέος, που δεν ήταν. Ο δε πρωθυπουργός ήταν τόσο βέβαιος, ώστε εκδήλωνε τη χάρα του προς τους Έλληνες δημοσιογράφους στα αγγλικά. «Του γκουντ του μπιτρου», τους έλεγε και ετοιμαζόταν να φορέσει γραβάτα.

Και τώρα; Τώρα, μείναμε με το πλεόνασμα 3,5% για πέντε χρόνια, μέχρι και το 2022, στο οποίο συμφώνησαν όλες οι πλευρές. «Δύσκολος στόχος», όπως είπε θυμόσοφα ο Τζανακόπουλος. Καλύτερα, όμως! Μας αρέσουν τα δύσκολα, γι' αυτά είμαστε προορισμένοι· τα εύκολα και τα κοινά ας μένουν για τους παρακατιανούς και για όσους μας φθονούν. Είπε και κάτι ακόμη όμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: ότι ισχύει πάντα η δέσμευση του Τσίπρα, βάσει της οποίας δεν θα εφαρμοσθεί κανένα μέτρο, εάν δεν συμφωνθούν πρώτα οι ρυθμίσεις για την ελάφρυνση του χρέους.

Θα μου πείτε ότι αυτές έχουν ήδη ψηφισθεί από τη Βουλή. Και λοιπόν; Δεν σημαίνει αυτό πως ό,τι ψηφιζεται εφαρμόζεται κιόλας. Το «συμφέρον του λαού» υπερέχει οιουδήποτε θεσμού. Δεν είναι δια το περιπέτεια του 20ού αιώνα με τον ολοκληρωτισμό (φασιστικό ή μαρξιστικό, το ίδιο κάνει) και απευθύνονται, με τη μορφή απλών οδηγών, σε πολίτες με δημοκρατική συνείδηση.

Οσοι έχουν μελετήσει λίγο περισσότερο εις βάθος τα σχετικά με την άνοδο των καθεστώτων αυτών στη Γερμανία και αργότερα στην κατεχόμενη από τους Σοβιετικούς Ευρώπη δεν πρόκειται να βρουν κάτι καινούργιο. Θα βρουν όμως συγκεντρωμένα όλα εκείνα τα λε-

πά σημεία στην εξέλιξη των ιστορικών συμβάντων, που έδωσαν στα πράγματα τη μοιραία τροπή προς τον ολοκληρωτισμό, αποσπώντας τη συναίνεση ενός κόσμου που δεν ήταν σε θέση τότε να εκτιμήσει τον κίνδυνο. «Η Ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, σίγουρα όμως διδάσκει», όπως σημειώνει ο συγγραφέας. Γι' αυτό, εμεις έχουμε το πλεονέκτημα να μπορούμε να εκτιμήσουμε τους κινδύνους από τη σημερινή αμφισβήτηση της δημοκρατίας εκ μέρους των κάθε αποχρώσεως «αντισυστημάτων» και να την υπερασπιστούμε με τη σάση μας ως πολιτών. Αυτήν τη δυνατότητα, κωδικοποιημένη σε 20 απλά μαθήματα-οδηγίες, μας προσφέρει ο Σνάιντερ με το χρήσιμο βιβλιαράκι του. Το ότι η μετάφραση είναι της Κατερίνας Σχινά εγγυάται την απόλαυση της ανάγνωσης.

Με την ευκαιρία αυτή, αξιζουν συγχαρητήρια στις εκδόσεις Παπαδόπουλος για τη δυναμική είσοδό τους στο πεδίο του πολιτικού και ιστορικού βιβλίου. Σεκίνησαν, αν δεν κάνω λάθος, με το τελευταίο βιβλίο του Στάθη Καλύβα (για τους επτά κύκλους της σύγχρονης ιστορίας μας) και έκτοτε συνεχίζουν με βιβλία επιλεγμένα ώστε να βρίσκονται στην αιχμή των προβλημάτων της εποχής. Συμβαίνουν και ευχάριστα, βλέπετε, παρά την κρίση...